

Iedere dag van de week bieden we een vaste rubriek aan. Maandag een gebed, dinsdag een (bijbel)verhaal, woensdag een beeldmeditatie/kunstwerk, donderdag een inspiratiemoment over Broederlijk Delen, vrijdag link je naar een doemoment voor het basis en een lied of filmpje voor het secundair. Voor Aswoensdag, Witte Donderdag en Goede Vrijdag voorzien we extra materiaal.

Maandag 29 maart 2021

Bezinning

We staan aan het begin van de laatste week voor de paasvakantie.

Een week die een bijzondere naam krijgt.

We noemen ze de 'Goede Week'.

Deze 'Goede Week' is gisteren begonnen.

In de kerk werd het feest van Palmzondag gevierd.

In de bijbel lezen we dat Jezus op Palmzondag

in de hoofdstad van Jeruzalem binnen komt gereden op een ezel.

De mensen leggen hun mantels

als een tapijt op de grond en de ezel stapt erover.

De mensen zijn heel blij.

Ze hebben takken van de bomen geplukt

en ze zwaaien ermee.

Takken van de palmbomen.

Uit oude boeken weten we dat de mensen

in de tijd van Jezus met palmtakken zwaaien

om het kwade weg te jagen en het goede welkom te heten.

Een palmtak in de hand geeft de mensen

een gevoel van veiligheid en bescherming.

Zo gebruiken ze de grote palmtwijgen

om zich te beschermen tegen de zon

of om frisse wind te maken.

De mensen zien in Jezus 'een goed iemand',

een vriend van God,

iemand die geen kwaad doet.

Ze zien Jezus als iemand

die hen zal beschermen en bij wie ze veilig zijn.

Daarom zingen de mensen blij.

Ze juichen en ze jubelen van vreugde.

'Hosanna! Hosanna!' roepen de mensen.

Wat roepen wij als we blij zijn? (Hoera, joepie, OMG, Yes ...)

Gebed 1

Heer Jezus,

we zeggen vandaag

hier op school tot Jou: 'Hosanna'.

We zijn blij dat Jij onze vriend bent.

Straks steken we een groen takje

op het kruisbeeld in onze klas.
Daarmee zeggen we aan Jou:
'Jezus, welkom op onze school,
welkom in onze klas.
welkom in ons hart.
Amen.

Gebed 2

Beste God,
wij steken palmtakjes
achter het kruis in de klas.
Deze groene takken zijn
een teken van vreugde.
Met deze palmtakken
laten we zien
dat Jezus welkom is.
Zijn verhalen tonen ons
hoe wij goed kunnen leven
en ook aan anderen
kleur en hoop kunnen geven.
Als dat geen vreugde is!
Amen.

Gebed 3

Dag Jezus,
dit is een groen palmtakje voor jou!
Je bent welkom in onze klas.
Je bent welkom in ons leven!
Je hebt ons zoveel
mooie kleuren gegeven!
Daar zijn wij blij om!
Amen.

Dinsdag 30 maart 2021

Probeer het eens uit: verdriet en vreugde delen.

We kijken even terug op het verhaal van Palmzondag. Jezus reeds als een koning door heel de stad Jeruzalem. De mensen waren zo blij en ze riepen de mensen 'Hosanna' voor Jezus. Wat gebeurde er toen met Jezus?

De ezel brengt Jezus naar het tempelplein, naar het 'hart' van Jeruzalem. Daar staat het huis van God, de tempel. De tempel is het grootste en mooiste gebouw dat Jezus kent. Het heeft hoge witte muren en schittert in de zon. Jezus komt graag naar de tempel. Daar droomt hij over vrede voor alle mensen in de wereld. Maar wat ziet hij op het plein voor de tempel? Wat is daar aan 't gebeuren? Het lijkt er wel een markt. Daar staan duivenverkopers. Ze verkopen hun duiven voor veel te veel geld. En er staan ook schapenverkopers. Ook zij vragen te veel geld voor hun schapen. De mensen willen nochtans heel graag een schaap kopen om het klaar te maken op het paasfeest. Er zitten ook mannen aan tafels om geld te wisselen. Immers in deze tijd van het jaar komen er uit alle landen Joodse mensen naar Jeruzalem om het paasfeest te vieren. En omdat niet in alle landen hetzelfde geld wordt gebruikt moest het geld gewisseld worden. Maar wat gebeurt daar? Wat ziet Jezus? Het wisselen gebeurt niet eerlijk. De mensen krijgen te weinig geld terug. Dat alles maakt Jezus kwaad. Hij loopt naar de geldwisselaars en gooit hun tafels omver. Hij gaat naar de duivenverkopers en laat de duiven los zodat ze verschrikt wegvliegen. Jezus gaat naar de schapenverkopers en gooit hun geldkist op de grond. 'Eruit', roept Jezus, 'Eruit!'! Wat jullie hier doen, dat kan niet! Jullie zijn niet eerlijk, jullie zijn dieven. Jullie moeten hier verdwijnen!' De verkopers en priesters zijn kwaad op Jezus. Ze zeggen tegen elkaar: Niet wij moeten verdwijnen, maar die Jezus moet verdwijnen! En Jezus antwoordt: 'Dat zal misschien gebeuren ...'

Jezus maakt zich erg kwaad.

Dat zien we niet zo vaak.

Wat is er zo erg?

Waarom wordt hij kwaad?

Wat doen de verkopers?

De mensen worden uitgebuit, bestolen en bedrogen.

Wat daar gebeurt is 'er over'.

Ook wij gaan 'er soms over'.

Ben jij als eens over de grens geweest?

We denken hierover in stilte even na.

We zijn soms zijn niet eerlijk.

We kwetsen anderen.

We zijn soms onvriendelijk.

We lachen soms iemand uit.

We liegen soms wel eens.

We ...

Woensdag 31 maart 2021

Opdracht:

	Goede Vrijdag
Betekenis opdracht	Met Goede Vrijdag sterft Jezus aan het kruis, 'dat wegneemt de zonden van de wereld', bidden de christenen. Door de dood heen kijken, verder kijken naar de verrijzenis, opnieuw tot leven komen, weer heel worden.
Materiaal	<ul style="list-style-type: none">- A4 blad met kruis- Schaar- Viltstiften, kleurpotloden
Werkwijze	Woordveld rond de volgende vragen: * Wat maakt dat ik me niet meer heel voel? Noteer dit rond het kruis. Plooi het blad in twee (boekje maken), kruis staat aan de voorkant.
	Woordveld rond de volgende vragen: * Wie of wat maakt me weer heel? Noteer dit aan de binnen kant van het boekje.
	Knip het kruis los, maar maak dat het nog aan één kant vast hangt aan het blad, zoals een deurtje (zie foto)

Kruisweg in beeld:

In bijlage geven we je een voorbeeld van een eenvoudige kruisweg.

Neem zeker hier een kijkje ter inspiratie.

Kruisweg van Arcabas

<https://www.pastoralezorg.be/page/het-veelluik-passie-en-verrijzenis/>

<https://www.pastoralezorg.be/page/kruisweg-sieger-koder/>

<https://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/image/elisabeth/KRUISWEG%20Armand%20Demeulemeester.pdf>

<https://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/image/elisabeth/2014kruiswegpresentatie.pdf>

<https://www.pastoralezorg.be/cms2/uploads/elisabeth/file/Kerkelijk%20jaar%20en%20feesten/Kruisweg%20in%20de%20kunst%20-%20St%20Mary's%20Cathedral.pdf>

Waar vind je in deze kruisweg vreugde? Verdriet?

Delen van vreugde? Delen van verdriet?

Hoe doen de mensen dit?

Hoe zie je dat de kunstenaar dit weergeeft? (kleur, vorm, techniek?)

Beeldend het verhaal verdiepen

Vertel het verhaal van Jezus aan de hand van de verschillende haltes.

Wat wil dit verhaal ons vandaag vertellen?

Noteer bij iedere halte verschillende gedachtes, gevoelens, ervaringen.

Hoe kan je dit nu **'ver-beelden'**?

*boetseren met klei

*verftechnieken

*krantenknipsels, collage vanuit actualiteit

*tableau vivant

Donderdag 1 april 2021

Olé BD: laat jouw verjaardagsgeschenk een verschil maken!

Tijdens de vastenperiode roept Broederlijk Delen iedereen op om méér te delen. Niet alleen met elkaar. Maar (vooral) ook met mensen aan de andere kant van de planeet. Mensen zoals Christopher en Jeanne uit Congo. Dit jaar nodigt Broederlijk Delen kinderen uit de basisschool uit om op een feestelijke manier te delen. Daar is een reden voor.

In 2021 bestaat Broederlijk Delen 60 jaar. Dat laten we niet zomaar passeren. Daarom organiseren we een groot verjaardagsfeest: Olé BD! We nodigen alle basisscholen uit om mee te doen. Desnoods per klasbubbel.

Verjaardagsfeestjes zijn leuk. Er is taart. Er wordt gezongen, gespeeld. En ... er zijn cadeautjes. Ook Broederlijk Delen krijgt graag geschenkjes. Geen leuke hebbedingetjes of het allernieuwste speelgoed. Neen, wat ons echt blij maakt, is een (vrijwillige) bijdrage in onze spaardoos. Met dat geld blijven we ons inzetten voor mensen aan de andere kant van de planeet. Mensen zoals Jeanne, Christopher en hun familie. Samen maken we dus de wereld beter. Zeg nu zelf: is dat geen schoon cadeau?

Alle informatie over en handige tools (o.a. sjabloon voor uitnodiging) voor dit unieke verjaardagsfeest vind je vanaf 1 januari 2021 op campagne.broederlijkdelen.be (inspiratie - feest)

Kinderen hebben zelf (niet altijd) centen om te kunnen delen. Hiervoor zijn ze afhankelijk van hun ouders, familie, kennissen. Misschien kunnen ze wel een manier verzinnen om zelf wat geld bijeen te sparen? Bijvoorbeeld: klusjes doen thuis of iemand helpen of iets knutselen of koken en in ruil hiervoor een bijdrage vragen, zichzelf iets lekkers of leuks ontzeggen en het uitgespaarde geld schenken, ...



€25

Met 25 euro kunnen zes boeren in Congo **een handboek kopen** over de plaatselijke wetten. Die hebben ze nodig voor een opleiding. Zo kunnen ze de problemen in hun dorp beter aanpakken.

€50

Met 50 euro kan een mama in Congo **een eigen bedrijf starten**, zoals een bakkerij. Zo kan ze geld verdienen om eten op tafel te zetten en haar kinderen naar school te laten gaan.

€150

Met 150 euro kunnen zes boeren in Congo **een opleiding volgen** over hoe ze het afbranden van landbouwgronden kunnen stoppen.

1.1 Vrijdag 2 april 2021

<https://youtu.be/UlzFftmqMUk>